

Samen schilderen we onze wereld

# SCHILDERS MET EEUWENOUDE STIPTEGHNIËK EN WERTEN EEN NIEUW VERHAAL



# Samen schilderen we onze wereld

**Ontdek de eeuwenoude pointillisme-techniek en ontwerp symbolen die onze wereld verbeelden. Leer samen een nieuwe schildertechniek en verbindt traditie met eigen creativiteit.**

## **Leerdoelen:**

- Leerlingen/leerkrachten passen symbolen en tekens ontwerpen en toe.
- Ze werken samen binnen een creatief project.
- Ze werken met verf en stokjes (pointillisme).
- Ze maken kennis met culturele symboliek uit Oceanië.
- Ze ervaren hoe kunst verhalen en geschiedenis doorgeeft.

**Oriëntatie:** Aboriginals en Maori gebruiken al eeuwen de stiptechniek (pointillisme) om verhalen te vertellen op lichaam, objecten en doeken. Ook in andere culturen worden stippen gebruikt om stoffen en meubels te decoreren. Bekijk symbolen uit verschillende culturen en bespreek: Welke symbolen ken jij? Wat is belangrijk in onze wereld?

**Onderzoek:** Ontwerp nieuwe symbolen die jouw wereld verbeelden. Stel samen een compositie op met een cirkel als aarde in het midden.

**Maken:** Schilder de buitenlijnen van de symbolen en vul deze in met de pointillisme-techniek. Werk samen op het doek en geef elkaar de ruimte.

**Tonen:** Exposeer het werk en nodig bezoekers uit hun gedachten op te schrijven.

## **Evaluatie/reflectie:**

- Wat heb je geleerd?
- Hoe reageren anderen op jullie werk?

## **Benodigdheden:**

- Schetsblaadjes, potloden
- Verf, schaaltes
- Stokjes, satéprikkers
- Doek of groot papier

**Tip:** Gebruik de techniek ook voor kaarten of een gezamenlijk kunstwerk voor een goed doel.

