

# Zelfportretten schrijven

## Vandaag

Vandaag zie ik mijzelf  
in de spiegel en ik praat niet  
Ik zie bruine ogen  
Ik zie mijn gezicht  
is zo stil als...  
water, zoals ik alleen ben  
Ik kan niet, zeg niets  
Ik ben sterk, maar huil ook

ime on tour

helia

ANC





zomer  
zomer  
zomer  
mer  
er  
on  
Zon  
Zon  
Zon  
Zon  
Zon  
Zon

bos  
bos  
bos  
zee  
zee  
zee  
zee  
zee  
zee  
zee  
zee

woestijn  
woestijn

berg  
berg  
berge  
berge  
berger  
berger  
bergen

# 4 regel gedicht

1. Welk landschap denk je aan bij jouw land?

*Woestijn, bos, zon, zomer, bergen, zee*

- De / Het .....in.....

# 4 regel gedicht

2. Wie of wat mis je uit jouw land?

*Vertel iets er bij, bijv: 'Mijn oma die altijd lacht'*

.....

# 4 regel gedicht

3. Schrijf een zin met wat je hier graag doet.

*Bijv: fietsen, pianospelen, rennen, tekenen*

.....

# 4 regel gedicht

4. Schrijf een zin die daarbij past met een zintuig, detail of kleur.

*Bijv: fietsen: 'Ik voel de wind langs mijn gezicht.'*

.....



De zon in China  
Ik mis juf  
Ik kan fietsen  
Ik voel wind

Zon

Yixin

Latifa

in Algerije  
mijn broer die  
praat  
dans ik graag  
zie de mooie kleuren

zee

Latifa

De zomer

in Grietjie

Familie, oma die  
ladt  
hou van tekenen

zomer

Ik zie mijn tekening  
Ik ben blij

Lika

De berg  
Ik mis mijn opa  
my knuffelen  
edel gitaar  
wil me rustig

Zon

zomer

wil graag voetballen  
Ik zie de andere  
kinderen

Felben

De zee in Dagestan  
om en oma

e-ik graag speel

zisten

r en

in Iran  
graag  
= altijd  
liedje

zee

el als

felben

voor mijn haren

Angel

wo  
op straat  
doist  
vanneer ik  
voestijn  
Xorwin

Sadra





# Zelfportretten











IK MIS MIJN ZUS. ♡

ik ben moet  
ik slaap gester niet  
goed.

in de vakantie was ik in  
Egypte.

ik wil later in ger  
worden

ik wil in ger worden

ik hou van  
miskinder



Zee groene ogen

Blauwe shirt

Donker blonde haren

Ben verlegen

Maar als ik vriend heb

Ben ik niet verleg

In mijn denken

Ben ik verdrietig

Ik denk aan de laatste dag

Van mij in Turkije

Laat ik mijn vrienden

En mijn oma en opa

Mijn wens of mijn droom

Nog een keer naar Turkije

Ik wil mijn familie

Zien.

Zeegroene ogen

Blauw shirt

Donker blonde haren

Ben verlegen

Maar als ik vriend heb

Ben ik niet verlegen

In mijn denken

ben ik verdrietig

Ik denk aan de laatste dag

Van mij in Turkije

Laat ik mijn vrienden

En mijn oma en opa

Mijn wens en mijn droom

Nog een keer naar Turkije

Ik wil mijn familie

zien

Zwart haar  
Lichtbruine ogen  
Blauwe zee kleren  
Ik voel me blij  
Ik voel me boos  
Mijn opa is dood  
Hij lachte altijd  
Ik zag hem maar  
Één keer  
Ik wil graag voetballen  
Wil graag dansen







[www.schoolderpoezie.nl](http://www.schoolderpoezie.nl)  
[sare@schoolderpoezie.nl](mailto:sare@schoolderpoezie.nl)  
[info@schoolderpoezie.nl](mailto:info@schoolderpoezie.nl)

# schrijftocht

Sare Bakkers

[info@schrijftocht.nl](mailto:info@schrijftocht.nl)

[www.schrijftocht.nl](http://www.schrijftocht.nl)

In september komt mijn boek uit: 'Mieren in het raaigras – zodat iedereen kan schrijven'. Op de hoogte blijven? Laat je mailadres achter.