

# Creatief schrijven met nieuwkomers



Door: Sare Bakkers

**schrijftoek**



Ik geef mijn hart aan jou // ik hoor jou alleen // ik val door de spiegel // ik roep mijn vader // ik kijk ernaar // ik leun op hem // vroeger braken we dingen en nu niet meer

**Ozan, tien jaar**

Manieren om **de verbeelding** aan te spreken

# Manieren om de **verbeelding** aan te spreken

Vanuit de vergelijking



vogel	wolf	duif
muur	vis	mier
lente	boom	zee
zomer	gras	strand
winter	zon	golf
herfst	druppel	paard
sneeuw	wolk	raam
regen	wolken	wolk
lucht	regenboog	wolf
bloem	water	vos
ster	rivier	zon

berg	vliegtuig	duif
vuur	zee	mier
raam	boom	zee
deur	wind	strand
glas	stilte	golf
hert	nacht	plein
wolf	woestijn	rivier
rots	wereld	trap
lacb	regen	plant
traan	mond	vis
eik	avond	zonnestraal

## La lluvia

Yo soy la lluvia

Yo soy la lluvia  
porque estoy enfada  
Porque siempre lloro  
Yo lloro con lagrimas azules

Yo soy la lluvia  
Yo odio al sol  
Porque siempre que estoy con el  
sale el arcoiris

Y Ahora lloro

## De regen

Ik ben de regen

Ik ben de regen  
Omdat ik veel huil  
Ik ben vaak boos  
Ik huil met blauwe tranen

Ik ben de regen  
Ik hou niet van de zon  
Altijd als ik huil  
Zorgt hij voor de regenboog

Nu huil ik

## Sterke muur

Ik ben een muur

De muur van een huis

Zo sterk als de muur van een huis

Een bruine muur

Ik ben een muur

Ik kan alles aan

De muur blijft altijd staan

Net als ik

**Baraa, 12 jaar**

## De Marokkaanse zee

Ik ben een zee

Ik hou van zwemmen

Ik zwem graag in de zee

In het blauwe water

Ik ben een zee

Ik denk aan de zee in Marokko

Het is een gevaarlijke zee

Een warme en een diepe zee

Ik wil nog een keer zwemmen

In de Marokkaanse zee

**Mohamed, 10 jaar**



# Manieren om **de verbeelding** aan te spreken

Vanuit de **associatie**

(vanuit fantasie of een herinnering)





**Afbeelding van Dieter Schubert**

Alleen

Ik zweef naar de maan

Ik heb de oorlog gezien

De lichte ster

Ik denk aan mijn leven

De maan en de zee

Ik ben alleen

De lucht en de grond

Ik heb de wereld gezien

Ahmed

Ik zoek de wolk

Ik zoek de wolk

In de nacht

Bij de zee

Achter de zon

En achter de maan

In de wolk is het stil

Daar is geen racisme

Daar ben ik mezelf

Youssef



[www.schoolderpoezie.nl](http://www.schoolderpoezie.nl)  
[sare@schoolderpoezie.nl](mailto:sare@schoolderpoezie.nl)  
[info@schoolderpoezie.nl](mailto:info@schoolderpoezie.nl)

# schrijftocht

Sare Bakkers

[info@schrijftocht.nl](mailto:info@schrijftocht.nl)

[www.schrijftocht.nl](http://www.schrijftocht.nl)

In september komt mijn boek uit: 'Mieren in het raaigras – zodat iedereen kan schrijven'. Op de hoogte blijven? Laat je mailadres achter.