

Frank Boeijen Groep – Zwart Wit

Hij liep daar in de stad
's Avonds laat
Plotseling aan de overkant
Zag hij ze staan
Iemand riep
Je hoort niet bij ons
Mes steek pijn
Denk goed na aan welke kant je staat

Denk niet wit denk niet zwart
Denk niet zwart wit
Denk niet wit denk niet zwart
Denk niet zwart wit
Maar in de kleur van je hart

Donker was de straat
Op weg naar het plein
Een taxi
Het is te laat
Het is voorbij
Wie wil er bloed
Op de achterbank van de werkelijkheid
Denk goed na aan welke kant je staat

Denk niet wit denk niet zwart
Denk niet zwart wit
Denk niet wit denk niet zwart
Denk niet zwart wit
Maar in de kleur van je hart