

Een beter land

Ze trekken over bergen
doorkruisen de woestijn
of zwerven over zeeën
om vrij te zijn

Waar de oorlog teistert
waar de honger woedt
moeten ze uit huis vandaan
en zwerven dan voorgoed

De eeuwen door klinkt in de nacht
Steeds diezelfde bange klacht
Waar is thuis? Waar is thuis?

Iedereen blijft hopen
dat hij nog een toekomst heeft
rust voor zijn vermoeide hoofd
een plek waar hij in vrede leeft

Als je maar dichtbij blijft
gaan we hand in hand
en zullen we de grens passeren
van een beter land

Willem Wilmink