

Sinterklaas

Sinterklaas Kapoentje,
gooi wat in m'n
gooi wat in m'n
Dank u, Sinterklaasje.



Zwarte ging uit fietsen,
toen klapte zijn
Hij moest toen gaan lopen,
met de.....aan zijn hand.

Toen kwam hij in 'n
en zei tegen de

“Ik geloof dat er in mijn
een zit.”



**Dag Sinterklaasje
daag, daag, daag, daag Zwarte Piet.
Dat Sinterklaasje
daag, daag, luister naar ons afscheidslied**

