

Ik had het je nog niet gezegd
Paniek voor niets, dat vind ik slecht
Maar het wordt onveilig hier te blijven.

Misschien zijn ze al onderweg
Dus haast je, want we moeten weg
Er is geen tijd om nog te schrijven.

Refrein:

In het donker zien ze je niet
Als je zwijgt, dan horen ze je niet
Dus hou je adem nu maar in en stik niet (2x).

Wat is er over dat ons bind?
Want wat er is verwaaid de wind
Het heeft geen zin meer om te kijken.

De nacht valt als het licht nog schijnt
Als op een dag de hoop verdwijnt
En alles voor het geweld moet wijken.

Refrein (3x).

In het donker, donker.

Stik niet.

https://youtu.be/a8nWnc_AIZ8