

Als het avond is

Soms voel ik me slecht, dat je niet zo vaak
meer echt praten wil
Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn,
nu is het stil
Met het vallen van de nacht

Fluister ik nu zacht; hoor je mij misschien?

Ik weet gewoon niet hoe
Bij alles wat ik doe

Ik kan het niet hebben als het avond is
Oh want 's avonds mis ik je vaak
Je weet dat ik niet luister als je praat als dit
En me raakt als dit
En dan gaat

Zeg me dat het goedkomt
Geef me stukjes toekomst
Of moet ik je maar laten gaan

Ik kan het niet hebben als het avond is
Ik heb je vaak gemist inderdaad

Nu sta je hier weer voor me,
ik twijfel geen seconde, voel jij dit ook?
Jouw hand in de mijne of is dit te weinig om
door te gaan?
Bij alles wat je zegt
ik voel niet dat je vecht, is dit klaar misschien?

Ik weet gewoon niet hoe
Bij alles wat ik doe

Ik kan het niet hebben als het avond is
Oh want 's avonds mis ik je vaak
Je weet dat ik niet luister als je praat als dit
En me raakt als dit
En dan gaat

Zeg me dat het goedkomt
Geef me stukjes toekomst
Of moet ik je maar laten gaan

Ik kan het niet hebben als het avond is
Ik heb je vaak gemist inderdaad

Ik kan het niet hebben als het avond is
Oh want 's avonds mis ik je vaak
Ik kan het niet hebben als het avond is
Ik heb je vaak gemist inderdaad